

Sporting List en Bedrog: schaken op niveau *Het verhaal achter de schermen (1)*



Inleiding

Het artikel over de geldwolven rond Sporting Limburg in Voetbal International heeft flink wat stof doen opwaaien. Veel mensen die Fortuna een warm hart toedragen hebben kunnen lezen hoe tonnen belastinggeld werden verkwaanseld, terwijl ze zelf de straat op gingen om geld bij elkaar te bedelen voor de redding van 'hun' club.

Nooit had ik durven dromen dat dit – anderhalf jaar na dato – alsnog zo groot in de media zou verschijnen, laat staan in het gezaghebbende voetbaltijdschrift VI. Ik ben dan ook erg blij met het resultaat, al had de achtergrond van het fusieproces wat mij betreft een even groot podium verdiend. In het bijna 400 pagina's tellende dossier komen zaken boven water, die minstens net zo erg zijn dan het gegraai van Vergoossen en co.

Twee en een half jaar van spitten, analyseren, rommelen en met m'n kop tegen de muur lopen hebben een beeld opgeleverd dat mij als Fortunees in hart en nieren de schrik om het lijf jaagt. Het verhaal begint, hoe kan het ook anders, bij Roda JC.

Servé Kuijer

Uit vertrouwelijke notities van de provincie, het fusieverloop door de jaren heen en het rapport van UNO uit 2008 over Roda JC blijkt de macht en positie van Servé Kuijer. In 2003 wordt Kuijer, in navolging van de overleden Theo Pickee, voor de tweede keer voorzitter van Roda JC. Servé komt uit de ziekenhuiswereld en heeft iets met de initialen JC. Hij is een groot bewonderaar van zowel Johan Cruijff als Julius Caesar.

Roda JC heeft zich dankzij het vakmanschap van Arnold Hendriks jarenlang kunnen handhaven op een sportieve positie, die niet in verhouding staat tot de eigenlijke potentie van de club en haar verzorgingsgebied. Naar verluidt verdiende Hendriks met zijn handelsgeest en oog voor talent bijna 100 miljoen voor de club uit Kerkrade.

Servé Kuijer neemt zich bij zijn hernieuwde aantreden voor de positie van Roda als 'Limburgs nr. 1' op termijn te waarborgen. Reeds in zijn eerste periode als voorzitter was duidelijk dat de Kerkradenaren eigenlijk toen al tegen hun economische plafond aanliepen. Zonder de inbreng van Hendriks zou de club onvermijdelijk in de onderste regionen van de eredivisie

belanden. Om meer inkomsten te kunnen genereren, heeft de club een groter verzorgingsgebied nodig. Maar dat alleen is niet genoeg. Het grote mentaliteitsverschil tussen de Oostelijke Mijnstreek en de rest van Zuid-Limburg impliceert dat Roda, mocht het alleen overblijven in het Zuiden, waarschijnlijk weinig sponsors van buiten de eigen regio zal kunnen trekken.

Limburg United

In november 2003 wordt het initiatief Limburg United Voetbal door Servé gelanceerd. Doel is promotie van en samenwerking in het Limburgse voetbal. Alle vier Limburgse profclubs werken mee. Tal van prominenten worden uitgenodigd bij het aftrapfeestje. Theo Pickee wordt als eerste ambassadeur benoemd. Er worden wat zaken aangekondigd en georganiseerd, waaronder een demonstratiewedstrijd tegen KRC Genk.

Veel heeft het initiatief verder niet om het lijf, al wekt het verbazing dat de site opeens van de aardbodem lijkt verdwenen. Dit, terwijl hij het weekend voorafgaand aan de plaatsing van het VI-artikel nog gewoon in de lucht was. Dat is jammer, want op de site waren tal van foto's met prominenten en betrokkenen te vinden. Gelukkig kon een interessante foto net op tijd van de site geplukt worden.



(Erkens en Kuijer tijdens het aftrapfeestje van Limburg United Voetbal in 2003. De gelijkenis met het Sporting Limburg-tenue is treffend)

Even terug naar het probleem van Roda. Om te kunnen overleven heeft de Kerkraadse club dus een groter verzorgingsgebied nodig. In Duitsland heeft men daar een treffende vertaling voor: 'Lebensraum'. Roda wordt ingesloten door landsgrenzen met België (zuiden) en oosterbuur Duitsland, terwijl op ca. 20km zowel westelijk als in het noorden met MVV en Fortuna concurrerende BVO's gehuisvest zijn.

Het gaat niet goed met Fortuna. De roemruchte club is gedegradeerd en overleeft ternaauwernood. In het chauvinistische Maastricht ontbreekt het ondernemersklimaat om een voetbalclub echt op de kaart te zetten. Daarom worden de pijlen op Sittard gericht. De Westelijke Mijnstreek herbergt voldoende bedrijvigheid en potentieel om het doel te bewerkstelligen.

Een fusie zou voor Roda dus perfect zijn. Echter, fusieplannen zijn in een eerder stadium meermaals mislukt. Kuijer smeedt daarom op z'n Caesariaans een snoed plan om het proces ditmaal wel in goede banen te leiden. Met LUV (what's in a name) als eerste charme-offensief.

Hans Erkens

In 2005 duikt Hans Erkens ineens op als RvC-lid van Fortuna. Naar verluidt heeft Servé Kuijer hem in contact gebracht met Sjra Philippen, van waaruit het balletje is gaan rollen. Slimme zet van Kuijer. Fortuna heeft een turbulente financiële periode achter de rug en lijkt de weg omhoog weer te kunnen inslaan.

Erkens is aangesteld om de organisatie binnen de club eens flink aan te pakken en houdt vanaf moment één flink huis. Trainer Chris Dekker ruimt het veld en Rob Hutting wordt aangesteld. Erkens haalt vrijwel tegelijkertijd Frans Körver binnen, maar vergeet dat onderling te communiceren. Wat blijkt: Hutting en Körver liggen elkaar niet. Resultaat: Hutting verdwijnt door de achterdeur naar buiten, zonder ook maar één wedstrijd voor zijn oude liefde op de bank te zitten.



(Hans Erkens en Sjra:Philippen in een karakteristieke pose)

Na een sportief redelijk teleurstellend seizoen wordt Hans algemeen directeur. De gevolgen van deze promotie zijn desastreus voor Fortuna. Sportief blijft alles bij het oude, maar financieel gaat het steeds sneller bergafwaarts. Van commerciële activiteiten is al anderhalf jaar nauwelijks sprake. Op een begroting van amper 2 miljoen krijgt de nieuwbakken directeur het uiteindelijk voor elkaar een tekort van 1,5 miljoen te creëren. Een duidelijkere indicatie voor een verborgen agenda is amper te verzinnen. Maar toch, Hans mag zijn 'controlled demolition' rustig voortzetten. Jo en Sjra staan erbij en kijken ernaar. Zouden ze toen al akkoord zijn geweest met het overnameplan van Kuijer? Stond Sjra daarom in Roda-tenuue op het station in Sittard, op de dag van de bekerfinale?

Intussen wordt de DSM voetbalacademie gelanceerd. Niet toevallig zijn Kuijer, Erkens en Vergoossen drijvende krachten achter de hernieuwde eerste aanzet tot een nieuw FC Limburg. Ook Sjra Philippen wordt genoemd als een van de initiators.

Fusieklaar maken: de laatste voorbereidingen

Dan breekt het inmiddels legendarische seizoen 2008-'09 aan. Voor aanvang van het seizoen komt Kuijer uitgebreid aan het woord in Voetbal International. Hij heeft wonder boven wonder Martin van Geel gestrikt als technisch directeur. De aanstelling wekt zowel bevreemding (het 'kleine' Roda?) als bewondering. Achteraf is de komst van Van Geel even logisch als duidelijk: Hij is gelokt om 'het Heerenveen van het Zuiden' technisch voor te bereiden en vorm te geven.

Kuijer doet in het artikel uitspraken die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. "Ik heb twee eerdere fusiepogingen meegemaakt. Beide keren heeft openheid ons de kop gekost." Deze is ook aardig: "Om mee te kunnen blijven doen op subtopniveau, hebben we een begroting nodig van 28 tot 30 miljoen. Als Roda dat op eigen kracht voor elkaar krijgt prima. Zo niet, dan moeten we een andere weg inslaan. Dat zijn vaak pijnlijke processen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat werknemers blij zijn met een fusie."



(Kuijer zet in VI zijn masker af en laat voor de goede verstaander zijn agenda zien)

Fortuna zit inmiddels in categorie 1 en moet een plan van aanpak opstellen. Met de nieuwe begroting gaat het net zo goed als vorig seizoen: er wordt dik 2 miljoen uitgegeven, maar er komt bijna geen cent binnen. Nog steeds is geen enkele sprake van constructief beleid of commercieel initiatief. Erkens is verantwoordelijk voor de inhoud van het aan de KNVB geleverde plan van aanpak, dat het beste kan worden samengevat met de zin: "Allebei de middelvingers omhoog!"

De eerste geheime besprekingen tussen de Provincie, Kuijer en de KNVB zijn dan al een feit. Gespreksnotities heb ik helaas (nog?) niet kunnen opduiken, wel komt in vertrouwelijke provinciale nota's naar voren dat de gesprekken hebben plaatsgevonden.

Sporting List en Bedrog: het fundament

Uiteindelijk trekt de KNVB aan de bel. Jos Haverkort van adviesburo UNO uit Zuid-Laren heeft op 24 oktober 2008 om 20:00 uur in Lanaken een afspraak met gouverneur Leon Frissen en diens secondant Jan Smeelen. In opdracht van de KNVB heeft UNO de situatie van Fortuna doorgelicht. Haverkort zal de bond per 1 november adviseren de licentie van Neerland's eerste profclub in te trekken.

Hoe dit scenario moet rijmen met het licentiereglement van de bond is onduidelijk, maar dat even terzijde. Haverkort tovert nl. een interessante escape-mogelijkheid uit de hoge hoed. De goede verstaander raadt het natuurlijk al: fuseer met Roda en er is verder niets aan de hand. Daarbij adviseert hij om in totaal 5 miljoen op tafel te brengen. 1,2 miljoen voor Fortuna om het seizoen uit te kunnen spelen, de rest 'om ook kwalitatief aandacht aan Roda te besteden (aantrekken spelers?).'

Wat hebben we hier? Chantage door de KNVB? Het lijkt er wel op. Het geld moet door alle partijen bij elkaar gebracht worden. Haverkort: "Om te laten zien dat 'we' het ook echt willen." Indien Fortuna en Roda akkoord gaan met het voorstel zal Haverkort de KNVB positief adviseren en mag Fortuna de licentie houden.

Inmiddels is de provincie al in gesprek met Peter Vogelzang en Frank van den Wall Blake om de haalbaarheid van FC Limburg in kaart te brengen. Een vervolgfafspraak - met de bestuurders van beide clubs - is ook al gemaakt: de volgende dag om 14:00 uur in Kasteel Hattem. Namens Fortuna zijn Erkens, Abelshausen en Philippen aanwezig. Roda vaardigt Kuijer, Narinx en ene H. Maassen af.

Na een introductie van Frissen herhaalt Haverkort zijn verhaal van de avond ervoor. De clubs erkennen de analyse van Haverkort en stellen bereid te zijn het fusiepad te bewandelen. Pikant detail is daarbij de opmerking van Servé Kuijer over het communicatieve aspect van de fusie. Letterlijk uit het verslag: "Voorzitter Roda geeft aan het niet mee te maken over fusie te spreken". Enkele weken later zal de voorzitter van Roda "wegens ernstige bedreigingen" zijn functie neerleggen en slaat zo twee vliegen in één klap. De achterban kan als stelletje primitieve stoeptegels worden neergezet en direct monddood worden gemaakt.

Frissen belooft de top van DSM, Sabic, Q-park, VeBeGo en Heineken bij elkaar te brengen om te polsen hoe men tegenover het voorstel van Haverkort staat. De clubs geven aan mee te werken indien er voldoende financiële middelen vrijkomen. Haverkort zal zijn voorstel verder uitwerken.

VERTROUWELIJKE NOTITIE

Van : Jos Haverkort (UNO bedrijfsadviseurs B.V.)
Jeroen Reiziger (Trip Advocaten & Notarissen)
Betreft : Intentie tot fusie tussen Roda JC en Fortuna Sittard, fusieonderzoek en tijdsplanning
Datum : 3 november 2008

(Geijkte werkwijze op dit niveau: eerst het doel definiëren. Daarna creëer je een probleem om vervolgens zelf de oplossing aan te dragen. De oplossing leidt uiteraard tot het vooraf gedefinieerde doel.)

Fortuna Sittard R.I.P.

3 november 2008. De partijen komen bij elkaar om de door Haverkort opgestelde intentieverklaring te tekenen. In het voorstel zijn een aantal opvallende zaken opgenomen. De eerder genoemde 'kwaliteitsimpuls' van 3,8 miljoen voor Roda JC is opeens verworpen tot een 'tekort' van 3 miljoen, er worden concrete onderzoeksresultaten gedefinieerd en er wordt een tijdsplan gecreëerd voor realisatie van de fusie. Als klap op de vuurpijl dient het STAK van Roda JC uiterlijk op 8 november akkoord te gaan met de fusie en de voorgestelde handelswijze.

De overeenkomst wordt getekend. Voor Roda tekenen Kuijjer en Narinx. Namens Fortuna zetten Hans Erkens, Jo Abelshausen en Sjra Philippen hun handtekening. Fortuna Sittard bestaat niet meer. De realisatiefase van het fusieplan kan beginnen.

De directie en de RvC van Roda JC en Fortuna Sittard worden verzocht dit stuk "voor akkoord" te ondertekenen indien zij instemmen met bovenstaande bevestiging van de gemaakte afspraken en met de verdere inhoud van deze notitie.

Plaats : Heerlen
Datum : 3 november 2008
Voor akkoord : (gaarne naam, functie en handtekening plaatsen)

H. NARINX
Algemeen Drukker Roda JC
H. Erkens
inteken - directeur
J. ABELSHAUSEN lid RvC
M.C.H.C. Philippen Lid RvC
paraaf S. Kuijjer
Voorzitter RvC Roda JC
4

(De handtekeningen van het trio dat Fortuna Sittard op 3 november 2008 uitleverde aan Roda JC)

Tot zover deel 1.

In deel 2 een reconstructie van de vieze spelletjes die zijn gespeeld, waaronder het plegen van subsidiefraude en het bedreigen van functionarissen, maar bovenal de misleiding van de Limburgse burger, die – gefinancierd door zijn eigen belastingcenten- ongevraagd werd belogen en bedrogen. Door de clubs, de KNVB, de provincie en de media.

Patrick Dokter